

Europese conferentie voor ouders

**VITALE FACTOREN
IN HET ZORG DRAGEN
VOOR KINDEREN
EN JONGEREN VOLGENS
GODS ECONOMIE**

Overzichten

Juni 2021

DANKWOORD

De auteurs willen graag hun dank betuigen aan de bediening van Watchman Nee en Witness Lee in het voorbereiden van dit materiaal. Zij hebben het woord van God geopend en wij gaan hier in binnen. Verder willen de auteurs hun waardering uitspreken naar Living Stream Ministry, die genadig toestemming heeft gegeven om gebruik te maken van verschillende citaten in het voorbereiden van deze overzichten voor de ouders, jongeren en kinderen in het wederopbouwwerk van de Heer.

Alle schriftlezingen zijn geciteerd uit Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (Oude Testament) en Telos vertaling (Nieuwe Testament) tenzij anders vermeld.

Alle uittreksels uit de bediening komen uit de bediening van Watchman Nee of Witness Lee, gepubliceerd door Living Stream Ministry, Anaheim, CA. Gebruikt met toestemming, alle rechten voorbehouden.

**VITALE FACTOREN IN HET ZORG DRAGEN VOOR KINDEREN
EN JONGEREN VOLGENS GODS ECONOMIE**

Boodschap 1

**Het zien van het visioen van Gods economie en het besef hebben
dat we God-mensen zijn die het leven van een God-mens leiden**

Schriftlezing: 1 Tim. 1:3-4; Ef. 3:9; Joh. 14:19a; Gal. 2:20

I. Het zien van het visioen van Gods economie—1 Tim. 1:3-4; Ef. 1:10; 3:9:

- A. De goddelijke en eeuwige economie komt op de tweede plaats na God Zelf.
- B. Definities van Gods economie:
 - 1. Een economie is een ordening van dingen die gedaan moeten worden.
 - 2. Gods economie is Gods plan om Zichzelf uit te delen in Zijn uitverkoren, voorbeschikte en verlost volk als hun leven, levensvoorziening en alles—2 Kor. 13:13.
 - 3. Gods economie is God die mens werd zodat de mens God kan worden in leven en natuur (maar niet in de Godheid) om het organische Lichaam van Christus voort te brengen, dat zal voleindigen in het Nieuwe Jeruzalem—Ef. 3:9; 4:16; Op. 21:2.
- C. Gods nieuwtestamentische economie is voor de door een proces gegane Drie-enige God om Zichzelf in ons te werken om ons leven en ons hele wezen te worden—Ef. 3:17a; Gal. 4:19.
- D. In Zijn economie is het Gods bedoeling dat Zijn volk Hemzelf als de door een proces gegane en voleindigde Drie-enige God zal genieten en één met Hem zal worden—1 Kor. 6:17.
- E. Gods economie vereist onze samenwerking. Met God samenwerken houdt in dat we met Christus verbonden worden en met Hem één leven leiden door hetzelfde leven—Joh. 14:19a; 6:57.
- F. In plaats van onrechtmatig gebruik te maken van God door te bidden voor voorspoed, goede gezondheid of familie, zonder Gods economie te overwegen, moeten we bidden, leven en personen zijn volgens Gods hart en voor Zijn economie—Ef. 1:9-11.
- G. Wanneer Gods economie ten uitvoer gebracht wordt onder Zijn volk zullen zij gezegend zijn:
 - 1. Onze voorspoed en ons welzijn zijn gekoppeld aan het ten uitvoer brengen van Gods economie en we moeten niet streven naar ons welzijn buiten Gods economie—Mt. 6:33.
 - 2. We moeten geen voorspoed voor onszelf verwachten. In plaats daarvan moeten we verwachten dat de Heer zoveel mogelijk door ons zal doen om Zijn economie ten uitvoer te brengen.
 - 3. Vandaag zegent de Heer ons op elke manier voor de voleinding van Zijn economie om het Lichaam van Christus op te bouwen—Ef. 4:16.

II. Het besef hebben dat we God-mensen zijn om het leven van een God-mens te leiden—Joh. 1:12-13; 1 Joh. 3:2:

- A. Het besef hebben dat we God-mensen zijn:
 - 1. Weten wie we zijn en beseffen wie we zijn veranderd ons radicaal—2 Kor. 5:17.
 - 2. Als de wedergeboren kinderen van God, zijn wij God in leven en natuur, behoren we tot Gods soort en hebben we de ‘genen’ van God —Joh. 1:12-13; 3:3, 5-6; 1 Joh. 3:9.
 - 3. Als wij beseffen dat, als kinderen van God, wij God zijn in leven en natuur, zullen wij radicaal veranderen. De sfeer en alles wat met ons te maken heeft zal ook veranderen—Joh. 1:12-13; 1 Joh. 3:2.
 - 4. Als alle hedendaagse christenen zouden beseffen dat zij God in leven en natuur zijn, zou de hele wereld veranderen.

EUROPESE CONFERENTIE VOOR OUDERS

5. Wanneer we onszelf als God-mensen zien zal dit denken, dit besef ons radicaal veranderen in onze dagelijkse ervaring.
- B. Het leven leiden van een God-mens:
1. We moeten leren het leven van een God-mens te leiden in alle details van ons dagelijks leven—Film. 1:20-21a.
 2. “Leven we Christus thuis met onze man of vrouw en met onze kinderen? We hebben een ware opwekking nodig om God-mensen te zijn die een leven leiden waarin we onszelf altijd verloochenen en waarin we gekruisigd worden om Christus te leven voor de uitdrukking van God” (*Life-study of 1 and 2 Chronicles*, p. 77).
 3. “We moeten in alle dingen wandelen volgens de geest (Rom. 8:4). We moeten gewaarschuwd worden en op onze hoede zijn dat wat we zeggen, wat we doen, wat we tot uitdrukking brengen, onze houding, onze geest en onze bedoeling gezuiverd moeten worden door de levengevende, samengestelde, allesomvattende Geest” (p. 49).

VITALE FACTOREN IN HET ZORG DRAGEN VOOR KINDEREN
EN JONGEREN VOLGENS GODS ECONOMIE

Boodschap 2

**Principes en voorschriften voor het leiden
van een juist menselijk leven**

Schriftlezing: Spr. 1:7; 3:5-6; 30:5-6; 14:12; 16:25

I. Principes voor het leiden van een juist menselijk leven:

- A. Het eerste principe voor het leiden van een juist menselijk leven is God eren:
1. Het eren van God betekent Hem te overwegen en te beschouwen in alles, onthoudend dat Hij Degene is die ons geschapen heeft.
 2. God eren is Hem vrezen:
 - a. Het vrezen van de Here is het begin van kennis—Spr. 1:7; 9:10; 15:33a.
 - b. Het vrezen van de Here is een bron van het leven—14:26-27.
 3. God eren is op Hem vertrouwen—3:5-8.
 4. God eren betekent dat we God eer betonen—vv. 9-10.
 5. Elk woord van God is gelouterd—30:5-6:
 - a. We mogen niets toevoegen aan Zijn woord, Hij zal ons terechtwijzen en wij zullen een leugenaar bevonden worden.
 - b. We mogen Zijn woord niet veranderen door er iets aan toe te voegen volgens onze zienswijze.
 6. De mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de Here—16:1, 9.
 7. De voetstappen van een man zijn van de Here—20:24.
 8. De Here toetst de harten—21:2.
- B. Het tweede principe voor het leiden van een juist menselijk leven is de behoefte aan wijsheid:
1. Welzalig is de mens die wijsheid vindt—3:13-18; 8:11.
 2. We moeten wijsheid en bedachtzaamheid niet laten wijken van onze ogen, maar we moeten het in acht nemen—3:21-22.
- C. Het derde principe voor het leiden van een juist menselijk leven is het eren van onze ouders:
1. We moeten luisteren naar de vermaning van onze vader en we moeten het onderricht van onze moeder niet veronachtzamen—1:8-9.
 2. We moeten de woorden van onze vader aannemen en zijn geboden bij ons opbergen—2:1-6.
 3. We moeten het onderricht van onze vader niet vergeten en ons hart moet zijn geboden in acht nemen—3:1-5, 11-12, 21-22.
 4. Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder—10:1.
- D. Om een juist menselijk leven te leiden, moet het huwelijk in ere houden:
1. Om het huwelijk in ere houden is de betrouwbaarheid van de man de basis—5:5-19.
 2. De deugden van de vrouw is de opbouw—11:16a; 12:4a; 14:1a; 31:10-31.

II. Voorschriften voor het leiden van een juist menselijk leven:

- A. IJver versus luiheid—10:4-5; 12:24, 27; 18:9; 19:15, 24.
- B. Nederigheid versus trots—10:19; 13:3; 14:23; 17:27a.
- C. Aalmoes gevend versus gierigheid—11:24-26.
- D. Terughoudende lippen versus vele woorden—10:19; 13:3; 14:23; 17:27a.
- E. Waarheid versus leugens—12:19, 22; 14:4.

- F. Het terughouden van woede versus vatbaarheid tot woede—12:16; 14:29; 15:18; 16:32; 17:27b; 19:11, 19.
- G. De wegen van het leven versus de wegen van de dood—14:12; 16:25.

III. Het gebruik maken van het boek Spreuken om onze nieuwe mens te cultiveren:

- A. “We moeten zelf-cultivering afwijzen en de opbouw van de natuurlijke mens veroordelen” (*Life-study of Proverbs*, p. 29).
- B. “Als gelovigen in Christus zijn we niet langer de oude mens—we zijn de nieuwe mens. Echter, hoe nieuw we ook zijn, we hebben nog steeds onze menselijkheid...Omdat we nog steeds onze menselijkheid hebben, hebben we de juiste, geestelijke voorschriften nodig, niet om onze oude mens te cultiveren maar om onze wedergeboren nieuwe mens te cultiveren” (pp. 41-42).
- C. “We hebben Spreuken allemaal nodig voor het cultiveren van onze nieuwe mens. We moeten naar Spreuken komen als een nieuwe mens door onze geest te beoefenen met de Geest om in aanraking te komen met het woord. Dan zullen de woorden in Spreuken geest en leven tot ons zijn, niet om onze oude mens te cultiveren, maar om onze wedergeboren nieuwe mens te cultiveren” (p. 43).
- D. “Om het boek Spreuken op de juiste manier te kunnen gebruiken, moeten we Gods economie kennen. Gods economie is God die mens werd zodat de mens God kan worden in leven en natuur maar niet in de Godheid om het organisme van de Drie-enige God voort te brengen, het Lichaam van Christus dat zal voleindigen in het Nieuwe Jeruzalem” (p. 54).
- E. “Nu kunnen we zien hoe het boek Spreuken past in Gods economie. Volgens Zijn economie moet het boek Spreuken niet worden gebruikt om de oude mens op te bouwen. De grote spreuken zijn als goudklompjes en de kleine spreuken zijn als edelstenen, niet voor de opbouw van de oude mens, om onszelf en onze natuurlijke mens te cultiveren. In plaats daarvan zijn ze ervoor ons om onze nieuwe mens op te bouwen. Daarom zijn ze bruikbaar. Terwijl we nog steeds in dit lichaam leven, hebben we Spreuken nodig om ons instructies te geven over hoe een juist leven te leiden in de veel aspecten, voor de opbouw van onze nieuwe mens” (p. 59).

**VITALE FACTOREN IN HET ZORG DRAGEN VOOR KINDEREN
EN JONGEREN VOLGENS GODS ECONOMIE**

Boodschap 3

**Leven in de werkelijkheid en de uitvoerbaarheid
van het koninkrijk der hemelen**

Schriftlezing: Mt. 5:3, 7-8, 10, 20; 16:18-19

I. Leven in de werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen:

- A. In het wederopbouwwerk van de Heer geven we niet om uiterlijke dingen, in plaats daarvan dragen we zorg voor innerlijke werkelijkheid—Mt. 15:1-17:
 - 1. Gods economie is geen zaak van uiterlijke dingen, het is een zaak van Christus die innerlijk in ons komt—2 Tim. 4:22; Ef. 3:17a.
 - 2. De Heer geeft om innerlijke werkelijkheid, niet om de uiterlijke verschijning—1 S. 16:7.
- B. De werkelijkheid van het koninkrijk is Christus Zelf—Lc. 17:20-21:
 - 1. De Christus die onze geest binnengaat is de koning met het koninkrijk.
 - 2. Omdat het koninkrijk in ons is, zijn we onderworpen, worden we beheerst en geregeerd door de inwonende koning.
- C. Leven in de werkelijkheid van het koninkrijk is leven onder de hemelse heerschappij—Rom. 14:17:
 - 1. Het koninkrijk der hemelen is in onze geest geplant.
 - 2. Iets onzichtbaars oefent een innerlijke controle over ons uit, dit is het koninkrijk.
- D. Als we in de werkelijkheid van het koninkrijk zijn, moeten we arm van geest zijn—Mt. 5:3:
 - 1. Arm van geest zijn is leeg zijn in onze geest.
 - 2. Als we arm van geest zijn hebben we geen trots in ons hart.
- E. Als wij in de werkelijkheid van het koninkrijk zijn, moeten we rein van hart zijn—vs. 8:
 - 1. Ten opzichte van God moeten we rein van hart zijn, niets buiten Hem zoeken.
 - 2. Rein van hart zijn is een enkelvoudig doel hebben, een enkelvoudig doel om Gods wil voor Gods heerlijkheid te volbrengen.
- F. Christus eten als onze voorziening is de manier om de mensen van het koninkrijk te zijn die leven in de werkelijkheid van het koninkrijk—15:26-27; 37a:
 - 1. We moeten Christus innemen door Hem te eten.
 - 2. Als het voedsel is Christus het beste reinigende element:
 - a. Wanneer Christus in ons komt als voedsel, voedt hij ons niet alleen maar reinigt Hij ons ook innerlijk.
 - b. Zolang we de Heer genieten als ons voedsel, worden we vanbinnen gezuiverd.
- G. Als we willen leven in de werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen, moeten we leren om te leven door het verborgen leven van onze Vader—6:1-18:
 - 1. Het leven van de Vader is een leven van genot, rust, troost en tevredenheid.
 - 2. Er is geen angst in het leven van God, daarom hebben we als kinderen van God een leven, het goddelijke leven, dat geen angst kent—vs. 25-34.
 - 3. Wanneer we leven door het hoogste leven, zullen we de hoogste moraliteit hebben als de uitdrukking van het hoogste leven—5:20.
- H. Wat de mensen van het koninkrijk ook doen is een uitdrukking van hun natuur—vs. 48:
 - 1. Hun handelingen, gedrag, spraak en uiterlijke daden zijn een uitdrukking van hun goddelijke leven en natuur.
 - 2. Wat in hen is wordt zichtbaar door hun uiterlijke gedrag—vs. 13-16.
 - 3. Onze Vader is een God van vrede, met een vredig leven en een vredige natuur. Als

degenen die uit Hem geboren zijn behoren we ons te gedragen in Zijn leven en volgens Zijn natuur—vs. 9.

- I. De werkelijkheid van het koninkrijk hangt voornamelijk af van gerechtigheid—vs. 6, 10, 20:
 - 1. Gerechtigheid is gerelateerd aan wat we innerlijk zijn.
 - 2. Gerechtigheid is de uitstroom van ons innerlijke wezen, de uitdrukking van wat we vanbinnen zijn.
 - 3. Subjectieve gerechtigheid is de inwonende Christus, door ons tot uitdrukking gebracht als onze gerechtigheid—22:11-12; 13:43.
- J. De mensen van het koninkrijk doen de wil van de Vader—7:21:
 - 1. De mensen van het koninkrijk zijn voor niets anders dan het doen van de wil van de Vader.
 - 2. Om de wil van de Vader te doen moeten we de smalle weg bewandelen, een weg vol beperkingen—vs. 13-14.
- K. Het basisconcept met betrekking tot de werkelijkheid van het koninkrijk is dat we rechtvaardig streng voor onszelf moeten zijn, barmhartig vriendelijk voor anderen en in het geheim rein voor God—5:10, 7-8.

II. Leven in de uitvoerbaarheid van het koninkrijk der hemelen:

- A. De uitvoerbaarheid van het koninkrijk der hemelen is het hedendaagse gemeentelven—16:18-19; 18:17.
- B. De hemelse heerschappij over de mensen van het koninkrijk vereist dat ze zorgdragen voor anderen—7:1-12; 18:10-14:
 - 1. De bedoeling van de Heer in 7:1-12 is ons te bemoedigen onszelf te vergeten en voor anderen zorg te dragen.
 - 2. Het principe van de mensen van het koninkrijk in het omgaan met anderen is zorgen voor anderen. Bij alles wat we doen moeten we aan anderen denken.
 - 3. We moeten niet slechts volgens ons gevoel handelen maar voor de ander zorgen.
- C. We moeten afrekenen met onze natuurlijke genegenheid en onze familieleden niet liefhebben boven de Heer—10:34-29.
- D. We moeten leren om met uiterlijke zaken af te rekenen op een innerlijke manier—15:21-28; 17:14-21.
- E. Als we in het gemeentelven op een juiste manier met anderen willen omgaan moet er met onze trots worden afgerekend—18:1-3.
- F. Leven in de uitvoerbaarheid van het koninkrijk vereist dat we afrekenen met onze boosheid, vooral de boosheid die uit onze aard voortkomt—5:21-22.
- G. We moeten anderen vanuit ons hart vergeven—18:21-35.
- H. We moeten het verschil zien tussen heerschappij en beheersing—20:20-28.
 - I. We moeten op onze hoede zijn om geen zuurdeeg binnen te laten komen—13:33; 16:6, 11-12.
- J. In het gemeentelven moeten we de genezing ervaren die voortkomt uit de deugden van het menselijke leven van de Heer—14:34-36:
 - 1. Op deze manier genezen zijn betekent dat iemands verdorven karakter is veranderd.
 - 2. De gemeente mensen moeten een verheven menselijkheid van Jezus tot uitdrukking brengen om de deugd te hebben die de mensen om ons heen kan genezen:
 - a. Als we het juiste gemeentelven hebben en door Christus leven, zullen we Zijn verheven menselijkheid tot uitdrukking brengen.
 - b. In dit soort leven zal er een deugd zijn met de kracht om de mensen om ons heen te genezen.
- K. De mensen van het koninkrijk hebben het bouwwerk nodig—16:18; 5:13-14:

EUROPESE CONFERENTIE VOOR OUDERS

1. Als een gezamenlijke eenheid zijn de mensen van het koninkrijk zout en licht—vs. 13-14a.
2. Het woord van de Heer over een stad op een heuvel is niet bedoeld voor individuen maar voor een gezamenlijk volk die op een hoog niveau samengebouwd zijn—vs. 14b:
 - a. Het licht is een collectieve stad, opgebouwd als een eenheid om te schijnen op de mensen eromheen.
 - b. Als wij een schijnende stad die op een berg ligt zijn, moeten we de eenheid van de Geest bewaren en een eenheid blijven, het collectieve Lichaam—Ef. 4:3-4.
 - c. Hoe meer we opgebouwd zijn, hoe meer we een schijnende stad zullen zijn die schijnt op degenen om ons heen.

**VITALE FACTOREN IN HET ZORG DRAGEN VOOR KINDEREN
EN JONGEREN VOLGENS GODS ECONOMIE**

Boodschap 4

Een goddelijke gewaarwording van waarde ontwikkelen

Schriftlezing: Mt. 6:32-33; 16:26; Heb. 11:24-26; Fil. 3:7-8

- I. We moeten de jongeren helpen te veranderen in hun waardebegrip en een goddelijke gewaarwording van waarde te ontwikkelen—Lc. 16:15b.**
- II. Als wij wat kostbaar is afscheiden van wat waardeloos is, zullen we als de mond van de Heer zijn—Jr. 15:19.**
- III. De Bijbel spreekt veel over het veranderen van iemands waardebegrip:**
 - A. “De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden”—Ps. 118:22:
 1. “Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden”—Hnd. 4:11.
 2. “Tot Wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren”—1 Pe. 2:4.
 3. “opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder is”—vs. 7a.
 - B. “Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels zocht; toen hij nu één zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht alles wat hij had, en kocht die”—Mt. 13:45-46.
 - C. “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God.”—1 Kor. 1:18.
 - D. “Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die een mens vond en verborg; en vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.”—Mt. 13:44.
 - E. “Want naar al deze dingen zoeken de volken; want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Zoekt echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”—6:32-33.
 - F. “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zijn kruis niet opneemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.”—10:37-38.
 - G. “Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel erbij inboet? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel?”—16:26.
 - H. “U weet, dat de oversten van de volken over hen heersen en de groten gezag over hen voeren. Zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn;”—20:25-27.
 - I. “Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao’s dochter genoemd te worden, omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde, en de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning.”—Heb. 11:24-26.
 - J. “Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen”—Fil. 3:7-8.
 - K. “Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn: het vlechten van het haar en het omhangen van gouden dingen of het aantrekken van kleren, maar de verborgen mens van het hart, in de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God”—1 Pe. 3:3-4.

EUROPESE CONFERENTIE VOOR OUDERS

- L. “Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!”—Spr. 16:16.
- M. “De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.”—Ps. 119:72.
- N. “Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja dan fijn goud”—vs. 127.
- O. “Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.”—Job 23:12b.
- P. “Wanneer gij u tot de Almachtige bekeert, zult gij gebouwd worden; wanneer gij het onrecht uit uw tent verwijderd, het gouderts wegwerpt in het stof, het goud van Ofir op de rotsgrond der beken, en de Almachtige uw voorraad gouderts en uw zilverschat zal zijn, voorwaar, dan zult gij u verlustigen in de Almachtige en uw aangezicht opheffen tot God. Als gij tot Hem bidt, zal Hij u verhoren, en gij zult Hem uw geloften betalen. Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.”—22:23-28.

**VITALE FACTOREN IN HET ZORG DRAGEN VOOR KINDEREN
EN JONGEREN VOLGENS GODS ECONOMIE**

Boodschap 5

**Zaaien naar de Geest, de zegen van de Heer verwachten
en een leven leiden van onophoudelijke toewijding**

Schriftlezing: Gal. 6:7-9; Rom. 12:2; 14:7-8; 2 Kor. 5:14-15; Mt. 14:19-21

I. Zaaien naar de Geest—Gal. 6:7-8:

- A. Zaaien is iets voortbrengen dat zal groeien en uiteindelijk zal worden geoogst.
- B. We oogsten altijd wat we zaaien:
 - 1. Als we zaaien naar het vlees, zullen we het verderf van het vlees oogsten—vs. 8a.
 - 2. Als we zaaien naar de Geest, zullen we eeuwig leven uit de Geest oogsten—vs. 8b.
 - 3. Er zijn slechts twee soorten zaaien en twee soorten oogsten, er is geen neutraliteit en er is geen derde soort.
 - 4. In principe is alles wat we doen of zeggen een zaad dat naar het vlees of naar de Geest gezaaid is.
- C. Het christelijke leven is een leven van zaaien:
 - 1. Alles wat we doen is een soort zaaien, of naar het vlees of naar de Geest.
 - 2. Waar we ook zijn en wat we ook doen, we zaaien zaden.
- D. Alles dat we zeggen tegen onze kinderen en met ze doen is een zaad dat in hen gezaaid wordt.
- E. In het gemeentelven zaaien we voortdurend kleine zaden.
- F. Voorzichtig zijn in ons zaaien is waakzaam zijn betreffende ons leven.

II. De zegen van de Heer verwachten—Mt. 14:19-21:

- A. We moeten allemaal tot het punt gebracht worden waarop we beseffen dat alles afhangt van de zegen van de Heer en waarop we zien op de Heer voor Zijn zegen.
- B. In het dienen van de Heer moeten we geloven in de zegen van de Heer en moeten we de zegen van de Heer verwachten.
- C. Onder de zegen van de Heer zijn betekent dat de Heer ons in onze dienst onverwachte resultaten geeft, resultaten die niet in verhouding staan tot de oorzaak en die onze verwachting ver te boven gaan.
- D. We moeten leren te leven op een manier die de zegen van de Heer niet verhindert
- E. De toekomst van onze dienst hangt niet af van ons juist zijn, het hangt af van de zegen van de Heer.
- F. Wat we de Heer ook brengen, het moet verbroken worden om een zegen voor anderen te worden—Mt. 14:19:
 - 1. “De Heer zal verbreken wat aan Hem is toegewijd. Dit betekent dat, nadat we onszelf aan de Heer hebben toegewijd, we door Hem verbroken zullen worden”. (Life-study of Matthew, p. 518).
 - 2. “Wat je bent en wat je hebt moet aan de Heer gegeven worden. Wanneer je dit doet zal niets in Zijn hand heel blijven. Integendeel, alles zal verbroken worden. De Heer verbreekt alles wat in Zijn handen geplaatst wordt. Als wij niet verbroken zijn heeft onze toewijding geen betekenis en is het niet effectief. Onze toewijding is alleen werkzaam als we door de Heer verbroken zijn” (p. 519).
 - 3. “Ongetwijfeld is er grote zegen geweest in het wederopbouwwerk van de Heer in dit land. Niettemin moeten we ons realiseren dat sommige dierbaren zichzelf aan de Heer hebben gegeven. In de hand van de Heer zijn ze allemaal verbroken, en die gebroken stukken hebben de zegen gebracht.” (p. 519).

III. Een leven leiden van voortdurende toewijding—Rom. 12:2:

EUROPESE CONFERENTIE VOOR OUDERS

- A. De definitie van toewijding: onze toestemming dat God in ons en aan ons werkt, dat God ons gebruikt en dat God onze wegen leidt.
- B. Aspecten van toewijding:
 - 1. De basis van toewijding—Gods aankoop—1 Kor. 6:19-20; Rom. 14:8.
 - 2. Het motief van toewijding—Gods liefde—2 Kor. 5:14-15; Rom. 12:1.
 - 3. De betekenis van toewijding—een offerande zijn—Rom. 12:1; Nu. 28:2-3.
 - 4. Het doel van toewijding—gebruikt worden door God—en werken voor God—Ef. 2:10.
 - 5. Het resultaat van toewijding—onze toekomst opgeven—Lv. 1:9.
- C. De kracht om onszelf toe te wijden komt door Gods verschijning en openbaring—Gn. 12:7; Hnd. 9:6.
- D. De ervaring van toewijding—Mt. 7:13-14:
 - 1. Het keerpunt van toewijding.
 - 2. Het proces van toewijding.
 - 3. De onvoorwaardelijkheid van toewijding.
 - 4. Het genot van toewijding—Ps. 43:4a; 40:8a.
 - 5. De rust van toewijding—Mt. 11:29-30.